

EN TROLLSAGA

Det var en flicka som skulle följa med sina föräldrar på en resa upp i bergen. De skulle bo i en stuga med utsikt över havet. Bredvid stugan fanns en mörk skog.

Första natten hade flickan svårt att sova för hon hörde ljud från skogen. Det lät som att någon pratade fast det lät konstigt.

Nästa morgon frågade flickan om hon fick gå in i skogen. Det fick hon om hon lovade att inte gå alltför långt in i skogen. Flickan lovade att inte gå alltför långt in i skogen.

När hon hade gått in i skogen så såg hon något som rörde sig. Hon följde efter det. Hon glömde bort att hon inte fick gå långt in i skogen. Till slut visste hon inte var hon var. Det var mörkt och kallt. Flickan försökte att hitta vägen tillbaka, men ju mer hon försökte desto längre in i skogen kom hon. Till slut såg hon ett ljus. Hon gick dit som ljuset kom ifrån. Sedan släcktes ljuset men då var hon framme vid en dörr. Hon öppnade dörren och gick in. Hon såg skyltar där det stod SNÄLLA TROLLENS VÄRLD och ELAKA TROLLENS VÄRLD. Hon gick mot skylten där det stod SNÄLLA TROLLENS VÄRLD. När hon hade gått en bit såg hon en hiss. Hon tryckte på en knapp och så öppnades dörrarna. Hon gick in i hissen. När dörrarna öppnades igen såg det ut som om hon var i himlen. Det var ljust och allting glänste. Det fanns diamanter, rubiner och smaragder. Flickan gick tills hon såg en stig som ledde till en mörk skog. Då såg hon en lucka i marken. När hon lyfte på luckan så såg hon en trappa ner i marken. När hon hade gått nerför trappan såg hon en dörr. Hon knackade på. Det var ett litet troll som öppnade. Det var ett snällt troll. Flickan fick komma in. De åt trollgodis och hade kul. Sedan berättade flickan att hon hade tappat bort sig i skogen och hittat trollens värld. Det lilla trollet visste vägen. Trollet följde med flickan hem. Sedan gav trollet henne en karta till trollens värld och en hem.

I trollens värld var det dag, men hemma hos flickan var det natt. Hennes mamma och pappa hörde inte att hon kom. Flickan smög in och såg att hennes föräldrar satt och grät. Då gick flickan in i rummet och då blev de glada. De frågade var hon hade varit. Då sa hon att hon hade varit i trollens värld men hennes föräldrar trodde inte på

det. Nästa dag följde de med henne till trollens värld.
Alva