

Veckorapport v 46

Det mest intressanta den här veckan:

Det mest intressanta var när vi hade bild, för då skulle vi rita av bilder av olika konstnärer. Vi fick tre bilder av tre konstnärer och jag målade av en bild av konstnären Monet. Det fanns också en bild på Mona-Lisa och en bild på Skriet.

Vi skulle först skissa upp bilden på ett papper och sedan måla med flaskfärg. Det kommer att ta ett tag innan bilden blir klar. På min bild skall det vara en bro över en sjö och näckrosor i vattnet och en masa löv och träd i bakgrunden.

Det var också intressant när Bengt Sundén var här idag och skulle prata om hur vi skulle sköta komposten. Man skulle hälla i matavfall. När man hade hållt i tre hinkar med matavfall skulle man hälla i en hink sågspån.

Vad jag kan utveckla:

Det är fortfarande att jag vill träna att sätta ut skiljetecken, talstreck och sånt. Man kanske skulle kunna skriva en berättelse om någonting, så lär man sig så småningom att sätta ut olika skiljetecken.

En reflektion över mitt lärande:

Den här veckan har jag lyssnat bra och lärt mig ganska många saker.

En reflektion över min relation till andra:

Denna veckan har jag varit med Emilia och Moa mycket. De är jättesnälla och Emilia hittar på mycket skämt, så det blir ännu roligare när vi har rast.

Några händelser under veckan:

I tisdags hade vi idrott med Håkan och det var jätteroligt för vi var i B-hallen på Karlberg. Vi började med att jogga runt i hallen och när Håkan gjorde ett ljud så skulle vi lägga oss på golvet och sedan upp igen när han gjorde det ljudet igen. Det var ganska jobbigt.

Efter det så delade Håkan in oss i fem grupper och så gjorde vi fem stationer.

1 var att vi skulle springa från en plint till en annan och hämta ärtpåsar.

2 var att man skulle hoppa upp och ner på en plint.

Sedan skulle vi göra step-up.

På den fjärde skulle vi hoppa på en bänk.

På 5 skulle vi göra höga knän i en tjock madrass.

Antonia Bååth- Eriksson